



Kasteel van Zwijnaarde
Joachim Schayckstraat 6
9052 Zwijnaarde
www.rotarygent.be

CoronaPAASbrief 23

Gent, zondag 12 april 2020

**De toestand van Guido blijft positief.
Thérèse heeft met hem kunnen facetimen en wenst jullie allen te danken voor de berichtjes, de sms'jes, de bloemen, de kaarsen, ... ze zal later hierop reageren!**

Beste Rotarische Vrienden,



*De goede weg is de weg die zich voegt naar de aarde waarop hij zich begeeft. Hij past zijn kronkellijnen, zijn glooiingen en zijn kleuren aan haar aan.
En wie de wijsheid van de goede weg heeft geleerd, weet dat wij worden geleid langs zijn paden. Want niet wij maken de weg; de weg maakt ons.
En dan is het heilzaam, dat wij zijn omwegen volgen: want elke omweg is uitgetekend door de scheppende kracht van de weg, en leert ons telkens opnieuw méér over het landschap dat door de afgelegde weg zo goed als door de nog te verkennen weg wordt doorkruist. Dat is het landschap waarin wij vertoeven en leven, vol dankbaarheid en vol vertrouwen. Zo brengt ook de Hoogdag van Pasen ons hernieuwde betrokkenheid en hernieuwde lotsverbondenheid, naast nieuwe ontdekkingen en nieuwe inzichten.
Een Zalige Hoogdag derhalve: dat wensen u van harte
Christiane en Germaan Van Verdeghe*

Na een stille Goede Week vragen de bisschoppen van België om op **paaszondag om 12 uur de klokken te luiden** in alle kerken van ons land.

Mogen onze klokken troost en hoop bieden aan slachtoffers van het coronavirus en aan al wie hen nabij zijn. Mogen ze een hart onder de riem steken bij wie strijden tegen het coronavirus, in het bijzonder bij onze zorgverstrekkers. Mogen ze ons allen met elkaar verbinden. Ook dit jaar zal het Pasen zijn!

Graag deel ik met jullie dit bericht dat ik ontving van de Stuurgroep Van Peteghem Orgel van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, Gent:

In het STAM - Stadmuseum Gent - wordt een manuscript uit de 13^e eeuw bewaard dat afkomstig is uit de Gentse Sint-Pietersabdij. Op een miniatuur is zichtbaar dat het Passieverhaal en het verhaal van de drie Maria's bij het lege graf samen horen. Het was een doelstelling om in 2020 deze historische verbinding opnieuw concreet te maken in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk. Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe zou in de late namiddag van Paaszaterdag Bachs Mattheuspassie brengen, een organisatie van De Bijloke. Daarna zou in de pandhof van de abdij de lichtritus van de Paaswake aanvangen. In processie zou de donkere kerk worden betreden. Het evangelieverhaal van de drie Maria's bij het lege graf zou worden gebracht en het Paaslicht zou doorbreken tijdens de Paaswake. De coronacrisis heeft deze geplande opzet onmogelijk gemaakt, maar Pasen 2020 wordt gevierd. De Stuurgroep Van Peteghem Orgel biedt u deze alternatieve impressie aan van Pasen in de Sint-Pieterskerk: <https://youtu.be/uj3GDdcJh74>



© STAM – Stadmuseum Gent

<https://klara.be/playlists/dagoverzicht>

Onze ereleden **Marcel Lequeux** en **Henri van der Eecken** stellen het goed, rekening houdend met de omstandigheden. Ze lezen ook de brieven, sturen alle leden hun beste groeten en wensen een spoedig herstel aan Guido!

En na al deze spannende dagen hoog tijd voor een beetje humor



25 dagen in lockdown: Mijn bloedgroep is ondertussen A-peritief

**Nog een fijn paasweekend aan iedereen...
en "we zitten ongeveer in de helft van de epidemie!"
Take care, Jacques**