



Kasteel van Zwijnaarde
Joachim Schayckstraat 6
9052 Zwijnaarde
www.rotarygent.be

Coronabrief 17

Gent, maandag 6 april 2020

Beste vrienden en vriendinnen,

Zoals beloofd, hierbij mijn antwoord op het berichtje van Stephan: « D'un ami nous n'avons pas encore de nouvelles ? Il rassemble tous les jours les nouvelles des autres, mais par contre de lui pas de nouvelles. Comment Jacques va-t-il ? Et la famille ? »

Ik voel me dus wel verplicht jullie het één en het ander te vertellen.

Laten we beginnen met te zeggen dat wij, Danièle en ikzelf, bij de geprivilegieerden behoren. Wij zijn 'gepensioneerd' en dus niet (technisch) werkloos zoals zovele anderen, we wonen niet op een appartement en kunnen genieten van onze tuin (met het nu door de kleinkinderen verlaten speelhuisje – zie foto1) waarin we dagelijks kunnen werken en wandelen en nu het mooi weer eraan komt is dit uiteraard schitterend...

En hoe brengen we voor de rest onze dagen door?

Naast hetgeen iedereen elke dag doet hou ik me vooral bezig met het checken van mijn mails, Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram en LinkedIn (waarop onze Rosa 2020 laureaat Stijn Baert zeer actief is zoals hij het ook is in alle andere media!) ... mijn facebookpagina en die van Alliance française, Voedselondersteuning Gent en nog enkele andere dagelijks van een berichtje proberen te voorzien... Websites aanpassen : die van onze Rotary club, van Voedselondersteuning Gent, van FestivalvoorVrede Gent en nog enkele andere ... On-line meetings bijwonen van raden van bestuur van Roeland (waar alle vaste medewerkers voor 80% technisch werkloos zijn, alle taalkampen voor de paasvakantie afgelast zijn en waar we het ergste vrezen voor de zomervakantie), Alliance française, Artdrala, van het Rotary district comité, ... on-line meetings voorbereiden en plannen voor onze club, meetings organiseren met de Gentse Rotary voorzitters, met de voorzitter van VOG, bellen naar vrienden en kennissen....

En dan jullie berichtjes verzamelen voor onze dagelijkse coronabrief... deze brief finaliseren, on-line zetten en jullie een mail sturen om dit te melden.

De woensdag komt daar nog mijn woensdag-zending bij...

En alle dagen de kranten en tijdschriften lezen: DS, De Morgen, Humo, Knack, Le Nouvel Obs....

En alle dagen het nieuws volgen om 13u op Eén, om 19u op VTM, om 19u30 op La Une en om 20u ofwel op Antenne 2 ofwel op Canvas.... En ergens tussendoor ook het nieuws op AVS meepikken....

En uiteraard alle dagen een telefoontje naar Thérèse om het laatste nieuws over Guido te vernemen en het allerbelangrijkste voor Danièle en voor mij : om 18u onze dagelijkse Skype-meeting met alle kinderen en kleinkinderen! (Op vrijdag 3 april hebben ze allen samen getoast op onze 44^e huwelijksverjaardag- zie foto 2!!)



En dan proberen we de avond te vullen met het bekijken van één van de talrijke films of series die we opgenomen hebben en nog niet hadden kunnen bekijken... en daarna nog een beetje lezen in boeken die daar op een stapel lagen....

Maar uiteindelijk verandert er niet zo veel voor ons, behalve het feit dat we de kleinkinderen niet meer afhalen op school en opvangen... voor mij is het zelfs veel gemakkelijker aangezien ik mij niet meer moet verplaatsen voor vergaderingen en we alles on-line kunnen doen... Hopelijk kunnen we hier ook lessen uit trekken voor de toekomst: niet elke vergadering vereist een fysieke aanwezigheid... hoeveel tijd zouden we hier niet mee besparen, zonder te spreken van het verminderen van de files....

Dus beste Stephan, beste vrienden en vriendinnen, wees gerust, we stellen het goed en denken aan Guido, Thérèse en Julie en aan allen die zich dagelijks, soms dag en nacht, inzetten voor de medemens in de zorgsector en in alle andere onmisbare sectoren, aan allen die nu werkloos zijn, aan de daklozen, aan al wie niet meer kan gaan eten in de sociale restaurants... en we vragen ons met verwondering af hoe mensen als Marc Van Ranst en Steven Van Gucht het uithouden in deze meer dan hectische tijden....

Take care en geniet van jullie vakantie!!

Jacques

Van Catherine:

Iedere ochtend lees ik onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van iedereen zijn wedervaren in deze vreemde tijden. Ben zeer blij en opgelucht om te vernemen dat het beter gaat met Guido. Oef! Alles verder goed met Marc? Gisteren kreeg ik een bijzonder mooie tekst en muziek :

<https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis>

Ik hoop dat verder iedereen gezond is en wat kan genieten van de eerste zonnestralen om energie om te doen. Hartelijk, Catherine

Een brief of info gemist? In onze 'Coronamap' kunnen jullie alles terugvinden:

<https://gent.rotary1620.org/nl/documents/folders/3327/coronamap>

James stuurt ons ook zijn beste groeten Blijf ons berichtjes en vakantiefoto's met de nodige commentaar sturen en blijf duimen voor Guido!

Jacques

En hier dan een eerste lading foto's! Thanks en doe zo verder...

Op deze zonnige dag van de Ronde van Vlaanderen, iets uit het Dubois Archief. Dit is niet het parcours van de ronde dat ik reed, wel het menu bij de aankomst in Meerbeek Ninove. Ik kreeg in 2003 een invitatie om de aankomst mee te maken, een invitatie van de KBC. Dit was geen virtueel menu! Veel groeten, Marc Dubois



Hier is de witte vlag ter eer van het beroep van de zorgsector waartoe Monique en ik meer dan 50 jaar mochten behoren. Ik raad iedereen aan, als enig toegelaten uitstap, de mooie hoekjes van de stad te bezoeken ... boven Gent rijst eenzaam en trots... Denis en Monique



Nous faisons partie des « sjansaars » ! Cathy & Stephan



De weergoden spreken de Corona tijden tegen en uitgerekend vandaag is geen houden aan. Wij moeten de deur uit. Toch hebben wij niet nagelaten om alle dagen een knooppunten route uit te stippelen ter verkenning van de brede Gentse omgeving. Zoals vroeger gezegd brengen deze routes ons nog langs aantrekkelijke stukjes natuur onafgezien al de rommel van chaotische bouwsels en gedrochten en troosteloze verkavelingen. Hier en daar zelfs nog kastelen met lange dreven en mooie parken tot dan toe totaal ongekend.

De Lieve vloeit langs onze St Antoniuskaai en is nu glashelder gezien 'de bootjes van Gent' al ruim 3 weken geen toeristen meer 'verwennen' met Keizer Karels geneugten rond de brug van Walter De Buck. Alle fietsen die in het water terecht kwamen zijn nu goed zichtbaar en bij gebrek aan vis worden mooie exemplaren nu op de kaai gedropt. Groetjes, Pierre & Nanou



*'It's good to touch the green green grass of home' : zicht bij thuiskomst na wacht op zondagmorgen!
Groetjes, Nele*