

Aperitiefconcert 15 december 2024 Rotary Club Gent

Geachte Gouverneur, Geachte dames en heren, Beste vrienden, beste sympathisanten,

Welkom op het jaarlijks aperitiefconcert van onze club in deze Parnassus zaal, ooit de kerk van de paters Franciscanen.

Uw talrijke aanwezigheid is op zich al hartverwarmend voor onze club.

De totale opbrengst van dit concert gaat naar de sociale doelen van de club, waaronder verscheidene projecten voor de kansarmen. De noden zijn groot, zeer groot en nemen de laatste jaren fors toe.

Zo ondersteunt onze club o.a. de vzw VOG (Voedsel Ondersteuning Gent) die ook maaltijden financiert voor kansarmen. Naast steun aan de vzw van onze club (GIFT) kunt u dit jaar ook nog doneren aan de vzw VOG met fiscaal aftrekbaar attest. Alle info, hiervoor kunt u terugvinden in het programmaboekje (<https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-VoedselOndersteuningGent>) Warm aanbevolen!

Daarnet vermeldde ik jullie dat dit ooit de kerk was van de Franciscanen, de minderbroeders,en dat deed ik bewust.

Het is dit jaar immers exact 20 jaar geleden dat de laatste paters hun klooster en deze kerk hier verlieten. Het CAW heeft deze site gekocht en zet het sociaal werk van die paters verder.

Oudere buurtbewoners brachten hier ten tijde van de paters brood, koekebrood, enz....meer nog in deze eindejaarsperiode die zij hadden gekocht om deze af te geven aan de broederportier. Het was toen geen “overschot van brood” die zij brachten.

Kansarmen voornamelijk uit de Gentse binnenstad wisten dat zij bij de paters konden aankloppen om er in alle discretie brood / speculoos op te halen. Dat gebeurde dus in alle discretie.

De armen- en ziekenzorg verzekerd door deze paters wordt sindsdien hier nu voortgezet door het CAW en aanverwante verenigingen.

Dit alles om jullie te zeggen dat als er één plek is in deze stad waar een benefietconcert ten voordele van sociale doelen, zoals deze, hoort plaats te vinden dan is het precies in deze Parnassus zaal, de voormalige kerk van de Franciscanen.

Tot daar deze korte anekdote, ...jullie geduld zal ik niet langer op de proef stellen, laten wij het stil te maken (uw GSM uit) om te luisteren naar het magisch programma dat onze muzikanten (Nicolas Callot en Bart Rodyns) u zullen brengen.

Dank voor jullie aandacht, geniet van het concert en ...tot straks !!!

Philippe Carchon, voorzitter 2024-25