

ROTARY Gent 28.06.2024

Do something ...Magic !

Speech inkomend voorzitter 2024-2025

Beste Past-voorzitter, beste Koen, beste vrienden,

Voor u staat nu een nieuwe voorzitter, die al een paar jaren geleden van jullie het vertrouwen kreeg voor dit mandaat van de oudste Gentse club. Het is voor mij een eer om dit voorzitterschap op te nemen en de club op de door eminente voorgangers ingeslagen weg *samen* met het Comité verder te loodsen.

Dankzij het met de jaren opgebouwd vertrouwen en de gegroeide vriendschap binnen de club weet ik dat ik hierbij op jullie steun zal kunnen rekenen.

Van het nieuw wereldwijd jaarthema “Rotary The Magic” wordt ongetwijfeld veel verwacht, ...en onder deze “umbrella” (als ik me zo mag uitdrukken) zou zo veel kunnen worden uitgedacht, uitgebouwd en ondernomen.

Welnu, in dit magisch kasteel van Zwijnaarde kan er met verbeelding, exploratie en innovatie ongetwijfeld veel ontworpen worden wat ons tot magistrale ideeën kan brengen om met de aan onze club eigen magie majestueuse projecten en activiteiten te ontwikkelen.

Dit neemt hoegenaamd niet weg dat kleine bescheidenere acties evenzeer een tikkeltje magie kunnen doen ontluiken, die zeker ook een wonderbaarlijke impact kunnen en zullen hebben.

Wij hebben in het verleden eminente voorzitters gehad, waaronder o.m. Prof Magnel, (die oprichter was van de vzw SNK). In een tekst bij foto's van de St.Niklaaskerk geschonken door de familie Caron aan de kerkfabriek was mij al een tijdje geleden een zinnetje opgevallen, die mij is bijgebleven.

In dat bewust zinnetje citeert de auteur Prof. Magnel als “*un homme imprévu*” - geen kerkganger - benoemd, voorzitter van een Rotary-club waar de leden een “*effort*” doen van “*l’entente entre hommes différents*” en daarbij concludeert de auteur dat :

“que le commun des mortels se disait qu’au Rotary, il doit y avoir quelque chose...”. Ja, inderdaad qq. iets magisch

Binnen onze club hebben er na Magnel verscheidene prachtige projecten en activiteiten plaats gevonden. Men denke bv. aan het muziekconcours, de ROSA enz. waarbij er telkens pioniers, voortrekkers waren onder onze leden,...activiteiten en evenementen waar er in feite al wat magie present was, men denke aan :

- het aperitiefconcert ...zou misschien nog een boost kunnen krijgen tot een extra magisch level ?

- de ROSA : Madjid niets in inimaginabel met Serge strategisch aan boord. Wat een magie!

Ik zou zo kunnen doorgaan, om nog niet te spreken van al die commissies.

Maar daarbij mag ik zeker onze kersverse past-president absoluut niet vergeten te danken voor zijn inzet, enthousiasme, vriendschap, raad en daad voor het voorbije jaar.

Mag ik U, beste Koen, verzoeken om eventjes tot bij mij te komen om u de PHF te kunnen overhandigen.....

Vervolgens mag ik mijn peters ook niet vergeten.

Henri met zijn doorzettings- en ondernemingsvermogen, die naast andere leden mij heeft aangemoedigd om dit mandaat op te nemen.

En mijn andere parrain, de immer super actieve Stephan die als magister het tempo soms nog wat zou willen opdrijven tot een magisch getal van fascinerende activiteiten.

Sta me toe Stephan uw thema “*do something*” bij uw aantreden als voorzitter in 2013 nog eens aan te halen en als volgt aan te vullen met dit wondertoverwoordje “magic”.

Do something ...magic!

Enfin, laat ons de magische krachten niet alleen van onze eminente voorgangers, van super-actieve leden, maar ook leden die soms in alle bescheidenheid ijverden, kortom van **alle** leden, maar evenzeer soms van

vrienden, sympathisanten bundelen om er een magisch top jaar van te maken in de running naar de 100-viering.

Waar de inspiratie vinden om onze krachten te bundelen.

Bij hen, de voorgangers, trekkers, sympathisanten,daar moeten wij m.i. de mosterd halen. Daarbij ons ook laten inspireren en aanmoedigen door de onze Gouverneur, zonder het motto van "Rotary ...the Magic" niet uit het oog te verliezen.

Mosterd heeft, beste vrienden, magische kracht in zich. Is smaakmaker, scherp, pittig, bevordert blijkbaar onze bloedsomloop en stimuleert dus onze activiteiten, kortom "magisch"!

Krachten bundelen vereist wel engagement. Bij de aansluiting bij de club zijn wij allen een engagement aangegaan.

Engagement blijft steeds noodzakelijk, ieder op zijn manier, met zijn mogelijkheden ...en soms wel met een verwachte inspanning om eens een tandje bij steken.

Nogmaals, beste vrienden-Rotariërs, laten we dus onze krachten bundelen.

Tenslotte wens ik nog mijn DANK te betuigen, vooreerst aan Jacques, la fine fleur de la communication, om mij zo vaak rappels te hebben gestuurd vorig jaar en mij nu al te hebben verwittigd dat hij mij met zijn mails zal overspoelen. MERCI Jacques pour ta franche amitié.

Dank aan vriend Koen en aan l'ami James voor alles en in het bijzonder bij de voorbereiding van dit magisch feestmaal. James, deze avond heb jij niet moeten zeggen "Ah, Philippe is daar we mogen beginnen" ...maar nu zul jij haast bijna mogen zeggen "Philippe, mogen we afsluiten?".

Maar eerst ...en last but not least dank aan mijn echtgenote, Jacqueline, voor haar blijvende steun en aanmoediging,zonder wie ik hier misschien niet zou staan.

DANK Rotary Gent, dank aan allen en“Rotary The magic” !!!

