

Midden augustus vertrekt onze dochter Lolita voor een jaar naar Mexico. Ze zal er in gastgezinnen verblijven en haar 12^{de} klas (6^{de} middelbaar) overdoen. Op die manier zal ze de Mexicaanse cultuur leren kennen, Spaans leren en haar vleugels veilig kunnen uit slaan.

Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij het Rotary Youth Exchange Program (YEP). Rotary zet zich wereldwijd in voor vele goede doelen, o.a. voor vrede en conflictbeheersing. Andere culturen leren kennen en waarderen, internationale verstandhouding promoveren, is daarom ook onderdeel van hun missie. YEP is een van hun programma's waardoor jongeren uit alle continenten en alle lagen van de bevolking extra kansen krijgen om te groeien.

Het eerste trimester van het schooljaar wordt Lolita's plaats in ons gezin ingenomen door een Amerikaanse jongen, Talmage. Hij volgt hetzelfde Rotary Youth Exchange programma. Hij zal tijdens het schooljaar 2024-'25 in Gent school lopen, Nederlands leren en onze cultuur leren kennen.

Talmage wordt 17 jaar in juni. Hij woont in Meridian (Idaho, VS). Hij zit in de 11^{de} klas op een kleinschalige kunsschool in Boise waar hij o.a. de modules toneel en muziek volgt. Hij is sportief, houdt o.a. van rollerbladen en skiën. Hij is vriendelijk, open van geest, zelfstandig, grappig, begripvol, respectvol. Zijn verwachtingen tijdens het uitwisselingsprogramma: begrip krijgen voor een andere cultuur, vloeiend Nederlands leren spreken, internationale contacten opbouwen...

In de visie van Rotary verblijven de exchange students in drie verschillende gastgezinnen. Zo leren ze ook verschillende gezinsculturen kennen en als het ev. niet zou klikken met het gezin is er op die manier een herkansing. Daarom zoeken wij dringend nog twee gezinnen bij wie Talmage mag wonen.

Voorwaarden zijn:

- bereid zijn om de jongere 3 maanden deel te laten uitmaken van je eigen gezin (periode: vanaf deel 2 van de kerstvakantie tot aan de Paasvakantie, ofwel vanaf de paasvakantie tot einde van het schooljaar)
 - betrouwbaar, open blik en interesse voor het YEP-programma
 - liefst in Gent centrum of rand, want de school blijft dezelfde tijdens het hele schooljaar (Talmage zal een aanvraag doen voor het laatste jaar in de Steinerschool Gent, Kasteellaan 54)
 - eigen kamer voor Talmage is aangeraden
 - kinderen in huis zijn heel leuk maar geen must
 - ten laste van het gastgezin: eten en onderdak geven, incl. evt. gezinsuitstappen.
 - engagement Talmage: meedraaien in het gezin, ook normale huishoudelijke taken enz.
- Rotary betaalt de taalcursus Nederlands, de schoolgerelateerde kosten, een hobby, sim-kaart, het zakgeld van de jongere (ongeveer 100 euro/maand). De ouders betalen de jaarverzekering, de h/t-vlucht naar USA enz.

Ben je bereid om een gastgezin te zijn? Contacteer ons dan zo snel mogelijk voor verdere toelichting.

Filip: filip@handelsreizigers.be; 0496/299189

Griet: grietdesutter@hotmail.com; 0474/653413

Heb je zelf geen ruimte om gastgezin te zijn, maar ken je wel een ander gezin dat geknipt is, stuur deze oproep dan zeker door!

Warme groeten

Griet Desutter & Filip Standaert, Rabotstraat 89, 9000 Gent

PS En hou zaterdag 25 mei (9:00-12:00) alvast vrij. Dan krijgen de gastgezinnen van de verschillende 'inbounds' (alle jongeren die naar België komen in 2024-'25) alle nodige informatie van Rotary.