



Kasteel van Zwijnaarde
Joachim Schayckstraat 6
9052 Zwijnaarde
www.rotarygent.be

Coronabrief 8

Gent, zaterdag 28 maart 2020

Beste vrienden en vriendinnen,

Eerst nieuws van onze twee besmette vrienden:

Guido Toestand status quo . Berichtje van Nele : *Guido, Je bent zwaar getroffen door covid 19. We weten dat dit boosaardig virus hard toeslaat, onvoorspelbaar en meedogenloos. We wensen je dezelfde zorg zoals jij als arts en anesthesist aan al je mensen al verleend hebt, bekwaam en zorgzaam. We duimen voor je herstel, Guido.*

Berichtjes voor Ghuido doorsturen naar : therese.demeersman@me.com

Marc schreef : *Ik heb goed nieuws: deze morgen nam men voor alle zekerheid een foto van mijn longen. Ik kreeg van Emmelie Reynvoet direct de bevestiging dat alles ok is en dat ik in de loop van de dag (**vrijdag dus**) Jan Palfijn mag verlaten om in afzondering te gaan in de Holstraat. OEF een week in afzondering in een ziekenhuis is achter de rug.. ... Terug in de Holstraat 89 OEF...Ik voel mij goed maar verzwakt, maar ik ben erdoor gekomen. Een week om vlug te vergeten. Maar de goede zorg van het personeel van Jan Palfijn was indrukwekkend. Ik moet 48 uur in afzondering blijven maar dit is het minste probleem. Dank voor de vele steunbetuigingen die ik van de Rotaryleden heb ontvangen. Laat ons nu hopen voor Guido, Marc*

Van Ingrid:

Bedankt voor de dagelijkse bulletins. Met alle leden van mijn gezin gaat het goed. Thuis zie ik alleen mijn man (we poetsen nu veel samen en het huis heeft er nog nooit zo netjes uitgezien!) maar mis mijn jongelui. De 2 juristen werken van thuis uit en de laatstejaars geneeskunde bemant mee de coronatelefoonlijn in het UZ Gent als ze niet studeert op haar kot.

Ik blijf werken in mijn 2 ziekenhuizen en in de gevangenis. De ambulante patiënten worden telefonisch of via Skype opgevolgd, zo goed als mogelijk. Continuïteit van zorgen moet. In Sint Jan Baptist is een van mijn afdelingen omgevormd als quarantaine eenheid. Tot nu toe weinig ernstig zieken erop. De hygiënische maatregelen zijn overal zeer streng. In de gevangenis is patiënten zien moeilijk. De bureaus zijn te klein dus we verhuisden naar de leslokalen op de derde verdieping en daar is de veiligheid niet gegarandeerd. Zoals iedereen kan lezen in kranten werken wij met een zeer kwetsbare populatie en we vermoeden dat na de strenge maatregelen wij aan zet zullen komen wegens ernstige decompensaties, depressies, posttraumatische stress, familiale ontwrichtingen, etc. Enkele van mijn ambulante patiënten stortten reeds in en komen ook terecht op spoed. Mijn man,

huisarts, werkt enkel telefonisch en de mensen komen allerhande papieren ophalen zonder contact met hem. Hij is extra bezorgd gezien zijn gedaalde immuniteit door ziekte. Ik tracht elke dag via whatsapp contact te hebben met Guido, een zeer dierbare vriend sedert 1977. De Heilige Rita wordt opgeroepen.

Voila, wat nieuws van mij.

Dankzij deze brief zijn we op de hoogte van de andere zieke leden en kunnen we aan hen denken en een snelle genezing toewensen.

En voor de gezonden een welgemeend houden zo en blijf in uw kot!

Groeten en tot later, Ingrid

Van Monique:

De coronabrief is het eerste wat ik open doe als ik op ben, telkens met de vrees dat er in onze club nieuwe zieken zouden zijn en ook met de hoop dat onze twee coronapatiënten beter gaan. Ik wens hen het allerbeste. Als ik de getuigenissen hoor in de media is het wel niet te onderschatten.

De dagen vliegen voorbij vooral door de vele berichtjes en telefoontjes en ook de nieuwsprogramma's op de verschillende binnen en buitenlandse zenders.

Mijn zus mocht gisteren niet meer in een stoeltje op het strand zitten in Duinbergen ,wel staan! Ik vind dat ze soms overdrijven, we moeten zelf onze verantwoordelijkheid opnemen niet alleen om onszelf te beschermen maar ook de anderen .

Ik geniet van mijn fietstochten, bij dit mooie weer zoek ik telkens een andere bestemming. Woensdag avond was de lucht prachtig boven het kleine haventje aan de Sneppebrug. Ik ben zelfs eens naar Gentbrugge gereden om de plaatsen te bezoeken uit het gelijknamige TV programma. Jammer genoeg zat de programmamaker niet op het beroemde bankje . We moeten erdoor en we kunnen er veel uit leren. Ik heb een tante die de laatste WO heeft meegemaakt. Zij zit thuis en zeurt niet want "in de oorlog hadden ze bovendien koud en bijna geen eten" en ze hebben het ook overleefd.

Wisten jullie dat de Heilige Corona (Egypte 160) gemarteld voor haar geloofsovertuiging (177) in de Heilige Gerardus Majella parochiekerk in Utrecht staat. Kunnen wij onze contactclub niet vragen een dikke kaars te gaan aansteken of misschien Belgische Chocolate sturen opdat ze onze club zou sparen?

Ik verveel mij niet, maar wisten jullie dat in de ene zak rijst van de LDL 2927 rijstkorrels zitten en van de Aldi 3.144 ?

Met genegen groeten, Monique

Van Michel:

Wat een mooi initiatief om ons toch minstens virtueel te blijven verenigen. Eerst en vooral wil ik Guido en Marc veel sterkte toewensen en een zo spoedig mogelijk herstel. Marc komt hopelijk vandaag naar huis lees ik, Guido strijdt hard en zoals we zijn energie en dynamisme kennen zal hij zeker door deze beproeving heen geraken. Veel sterkte ook voor Marlène en Thérèse.

Ikzelf stel het goed alleen in Zwalm en kan goed doorwerken aan mijn spijkerschriftonderzoek, Charlotte zit veilig in de Landes, aan de kust waar de virussen door de Oceaanwind weggewaaid worden, al mag ze niet meer op het strand...Mijn dochters, hun partners en kleinkinderen stellen het ook goed al kan ik ze voorlopig alleen via WhatsApp zien en horen vanuit het nu onbereikbare Brussel: de wereld is plots klein en gefragmenteerd geworden. Ik mis wel het ritme van onze vergaderingen, mijn Quetelet studenten aan de universiteit en mijn voordrachten, alles is stilgelegd. Het bevreedende is

*natuurlijk dat we niet weten wat de toekomst zal brengen: hoelang gaat dit nog duren en als het nog lang duurt, wat gaan de sociale gevolgen zijn, dat ziet er niet zo goed uit.
Beste groeten vanuit Zwalm, Stay safe, Michel*

Van Marceline:

Eerst en vooral van harte dank voor de dagelijkse nieuwsbrief die ik met veel belangstelling volg en lees. Mijn gedachten zijn vooral bij Guido en Marc, ik hoop dat zij spoedig herstellen en dat Thérèse en Marlène voldoende kracht vinden om die moeilijke periode te overbruggen. Zonder de immens grote inzet en kennis van zoveel mensen uit de medische sector, zorgkundigen en hulpverleners zou de ramp nog groter zijn. Een oprecht applaus voor jou ook Nele en al de betrokkenen.

Het gaat goed met mij en Fernand, we zijn tot nu toe gespaard gebleven van het virus en we hopen dat het zo blijft. In de Vlaamse Ardennen is de afstand al wat groter dan in Gent :) we hebben hier ook veel ruimte. Fernand is actief bezig in de tuin, volgt elk nieuwsbericht op de 'voet', zit 's avonds aan de pc. Zonder de poetsvrouw weet ik ook wat gedaan. Verder geniet ik van de zon en de tuin, ga al eens op stap 'alleen' maar heb vooral mijn passie voor de piano geactiveerd. Ik speel drie tot vier uur per dag momenteel. Een hele opdracht om mijn vingers weer soepel te krijgen na al die jaren niet gespeeld te hebben maar het lukt. Vermits ik geen huisduif maar een reisduif ben, mis ik wel de kleinkinderen, Griet, Madjid en de vele vrienden maar via gsm wordt al het een en ander opgelost. We blijven positief en moeten erdoor. Het leven is anders voor alle mensen die middenin de strijd tegen het virus staan. Voor hen mijn grootste waardering!

Een lieve groet, een warme knuffel aan jullie allen en we duimen voor een goede gezondheid en een blij weerzien, marCeline

In de coronabrief van morgen zondag zal Nele haar zondag van vorige week beschrijven als spoedarts in tijden van Corona!

Aan iedereen ook vele groeten van Sylvie, die technisch werkloos thuis zit en van Alain die nog mag en kan gaan werken. Ook een boodschap van spoedig herstel aan Guido vanwege Germaan.

Ik heb naar onze oud-leden ook de link gestuurd naar onze 'Coronamap' waarin alle muziekstukjes van Denis, brieven en info verzameld zijn :

<https://gent.rotary1620.org/nl/documents/folders/3327/coronamap>

Blijf ons berichtjes sturen, laat ons weten hoe jullie deze periode doorbrengen, welke problemen jullie ondervinden,... om het even wat....

Take care, zorg goed voor jezelf en voor de anderen... en voor wie niet buiten moet: "Blijf in uw kot" !!

Laten we vooral allen samen blijven super positieve energie doorsturen naar onze vriend Guido!

En... voor wie dit nog niet zou gezien hebben: een prachtig filmpje gisteren ontvangen van Anne Callens: https://www.youtube.com/watch?v=XRLbtcqp0_k

Nog een fijne zaterdag!

Jacques

.... en keep smiling!!



**Le 29 mars on
change d'heure, on
pourra rester une
heure de plus à la
maison!**

