



Kasteel van Zwijnaarde
Joachim Schayckstraat 6
9052 Zwijnaarde
www.rotarygent.be

Dagelijkse (poging tot!) Coronabrief 1

Gent, 21 maart 2020

Beste vrienden en vriendinnen,

Hierbij enkele berichtjes ontvangen na de nieuwsbrief van gisteren en het bericht van Nele.

Van Luc Van Looy :

*Dank u wel Jacques, het is belangrijk juist nu van regelmatig in contact te komen.
Met de beste groeten. Luc*

Van Madjid:

Fijn om te horen dat jullie met ons mee leven.

Ik heb alle praktijken moeten sluiten. Alleen niet zieken en urgenties worden op gevangen, 1 uur per dag. Geen enkele patiënten met beugels kunnen wij maandelijkse controle aanbieden, werkelijk een ramp. Wij hebben op dit moment ook geen enkele planning of idee hoe en wanneer deze patiënten kunnen geholpen worden.

De regering neem 90% van de salarissen over, gelukkig. Maar de vaste kosten blijven ondragelijk hoog.

Gelukkig hebben wij op dit moment geen zieke collegae of medewerkers.

*Het ergste van allemaal: ik zit thuis al een week en ik mag nergens naartoe van mijn vrouw. Haha
Gr, Madjid*

Van Denis:

Maar zeg: onze goede Guido. Kunnen wij met iets helpen? Zeg maar. Ik stuur hem natuurlijk al een boodschap per email.

*Ik blijf denken dat Rotary te samen met Inner Wheel echt zouden kunnen helpen in het maken van maskers, natuurlijk geen professionele maskers maar veel beter dan niets!!!
Meilleurs compliments!!*

Denis

Op deze vraag of er nood was aan mondkmaskers zei Nele :

*Kan altijd! We moeten heel spaarzaam zijn, maar ik hoorde deze morgen op de radio dat er veel maskers onderweg zijn naar de ziekenhuizen.
dank je, Nele*

Beste vrienden en vriendinnen, stuur ons berichtjes, laat ons weten hoe jullie deze periode doorbrengen, welke problemen jullie hebben,.... Om het even....zo blijven we 'in touch' en vandaag eindigen we met een gedichtje en een liedje :

En de mensen bleven thuis

En ze lazen boeken, en luisterden, en ontspanden.

En deden oefeningen, en maakten kunst, en speelden spelletjes.

En leerden nieuwe manieren van zijn, en waren stil.

En ze luisterden met meer aandacht.

Sommigen mediteerden, sommigen baden, sommigen dansten.

Sommigen kwamen hun schaduw tegen.

En de mensen begonnen anders te denken.

En de mensen genazen.

En in de afwezigheid van mensen die onwetend, gevaarlijk en harteloos leefden, begon de aarde te helen.

En toen het gevaar geweken was en de mensen terug samenkwamen, rouwden ze om hun verlies.

En maakten ze nieuwe keuzes en droomden ze nieuwe dromen.

En creëerden ze nieuwe manieren om de Aarde volledig te helen, omdat ze zelf geheeld waren.

Michel Fugain 'Le printemps'

<https://www.youtube.com/watch?v=HClfgTGiHDs>

Take care, zorg voor jezelf en voor de anderen... en voor wie niet buiten moet: " blijf in uw kot"

Nog een fijn WE!

Jacques

PS. Vanavond kennen we de resultaten van de coronatest van onze vriend Guido!