

Beste vrienden,

Ik begon er net in te komen en nu is het al gedaan.

Dit jaar is voorbijgevlogen !

En men pleegt in zo'n omstandigheden al eens te zeggen :

"Het was voor mij een eer en een genoegen"

En dat was het ook

Een eer. Om de coördinator of vertegenwoordiger te mogen zijn van onze club. Niet omdat we de oudste club van Gent zijn of omdat we bijna onze 100ste verjaardag vieren. Maar wel omdat deze club zo'n degelijke en sympathieke leden-Rotariërs heeft, met activiteit, initiatief, betrokkenheid, samenwerking en vriendschap.

Toen Stephan en ik 20 jaar geleden (nu bijna 21 jaar) dezelfde dag lid werden, telde de club ongeveer 70 leden. Wij waren toen een "grote" club (en een club die van zichzelf ook wel dacht dat ze groot was ...) . Maar ik kan u verzekeren dat vandaag, de sfeer, de activiteiten en de vriendschap veel beter zijn dan toen. Ik mocht er onlangs over spreken met Gaston (die hier de langste staat van dienst heeft - en ik ben bijzonder blij dat hij er vandaag bij is), en als jullie met hem spreken zal hij dat graag bevestigen, dat onze club het de laatste jaren veel beter doet dan pakweg 20 jaar geleden. En ik bevestig graag wat ik al eerder heb gezegd. Ieder lid draagt bij volgens wat hij kan. Versta, we hebben allemaal drukke en minder drukke periodes in ons leven. Uiteraard hopen we dat eenieder heel veel kan doen. Maar gewoon aanwezig zijn op een vergadering is ook een echte bijdrage. Zelfs gewoon verwittigen dat je niet aanwezig kan zijn helpt de werking van de club.

Beste vrienden, een eer, ook om de mooie complimenten die we in de loop van het jaar gekregen hebben. Ook van het District. Dat doet uiteraard plezier. Maar één van de mooiste vond ik de reactie van een bezoeker op het einde van de avond (bezoeker die voor het eerst bij ons kwam) : " Vous êtes un club chaleureux" (2 x). We zijn een zeer actieve club die veel doet voor het goede doel. Maar dit compliment, dat wij bovendien een warme club zijn, vond ik een prachtig compliment voor ons allemaal.

Een eer dus, maar ook een genoegen.

Een genoegen.

Mag ik eerst het volgende zeggen.

Ik dacht – vooraleer dit voorzitterschap op te nemen - dat dit jaar 2021-22, een iets rustiger jaar (privé en professioneel) zou zijn voor mij, dat mij zou toelaten de nodige tijd te steken in dit voorzitterschap ... U weet wel. De kinderen het huis uit. We zijn al wat geroutineerd op het werk ... Maar, maar, het leven heeft blijkbaar altijd genoeg verrassingen in petto om ons bezig te houden... (pittige maar geen dramatische)

Een genoegen zei ik dus.

Toen ik in overweging nam om het voorzitterschap te aanvaarden, zeiden de vrienden-Rotariërs, dat ze mij goed zouden ondersteunen ... "Didier, ge kunt met een gerust hart voorzitter worden. wij gaan u allemaal helpen !" Beste vrienden, U kent dat soort beloftes ...

Wel, ik moet jullie hier zeggen ... dat dat effectief het geval is geweest ! Ik heb alle mogelijke hulp gekregen die ik maar kon wensen. En laat dit echt een geruststelling zijn voor de volgende voorzitters. Alle leden van het comité, alle commissie-voorzitters, maar ook alle andere leden, het is ongelooflijk welk werk er allemaal correct en consciëntieus geleverd is.

Ik ga niet alle grote realisaties herhalen.

- Ik geef u één anekdote om de sfeer weer te geven : de vergadering waarop Kanji werd gepind, wel vlak ervoor was een bijeenkomst gepland met Kanji, zijn 2 peters, de secretaris en de voorzitter. Dit is de gewoonte om nog eens een goede uitleg te geven aan het nieuw lid. Toch wel een plechtig moment voor het grotere officiële moment van de pinning. En daar hoort de voorzitter aanwezig te zijn, uit beleefdheid en respect voor het nieuwe lid. Wel..., ik zat vast in een vergadering op het werk waar ik niet uit geraakte. Ik heb amper een zeer kort bericht kunnen sturen om te verwittigen dat ik er niet op tijd zou zijn. Toen ik later toekwam, hoorde ik dat alles goed was verlopen, perfect volgens onze regels en gewoontes, en mijn aperitief stond vriendschappelijk klaar.

- Ik zou als ander voorbeeld ook de reis van de voorzitter kunnen vermelden, die buiten de benaming niets met de voorzitter te maken had dit jaar. Versta : vooral 2 leden hebben dat georganiseerd waarvoor mijn grootste dank. En iedereen die daarna mocht vragen "hoe is de reis van de voorzitter verlopen?" hoefde ik gewoon te zeggen zoals het was : "Schitterend", terwijl ik er zelf niets voor had gedaan.

- En 't is misschien beter dat ik niet te veel deed. Want toen ik voorstelde om met mijn wagen samen naar onze zusterclub Margate te rijden ... we weten allemaal hoe dat is afgelopen !

Het was dus een eer en een genoegen. En ik wil iedereen oprecht danken voor de samenwerking dit jaar. Ook onze First Lady, mijn Fabienne, die mij dit jaar in alles ondersteunde en zonder wie het allemaal veel slechter was afgelopen.

Maar sta mij toe om nog even iets te zeggen over de samenwerking in onze club.

Samenwerken is een kwestie van evenwicht. Ik heb als voorzitter dit jaar mogen surfen op mooie golven. Zonder golven (versta : zonder activiteit of initiatief van de leden) kan een voorzitter niet surfen. Met te veel golven of storm (versta : ruzie of problemen) ook niet ... Ik heb dit jaar dat mooie evenwicht gezien : veel wil en initiatief om iets te doen, samen met de bereidheid om water in de wijn te doen, en desgevallend de plooiën glad te strijken. Beste vrienden, ik denk dat dit de essentie van samenwerking is, of zelfs de eigenlijke start is van iedere samenwerking.

Want wanneer start volgens jullie een samenwerking ? Bijvoorbeeld :

-De werknemer die in een bedrijf begint te werken: bij het tekenen van zijn arbeidscontract?

-Een man en een vrouw (of gelijk welke andere combinatie) die een relatie beginnen : bij de eerste kus ?

-Vrienden van de fietsclub : wanneer zij voor het eerst samen gaan fietsen ?

-Rotariër in zijn club : wanneer hij/zij gepind wordt ?

Ik denk dat de eigenlijke start op een ander moment plaatsvindt.

Ik denk dat die samenwerking, vriendschap of relatie pas echt begint wanneer de eerste ruzie wordt bijgelegd.

-wanneer de werknemer in de clinch ligt met zijn baas maar ze de dingen kunnen uitpraten, en samen verderwerken.

-Wanneer er een haar in de boter is bij die man en die vrouw (of gelijk welke andere combinatie), en ze het echt bijleggen.

-Wanneer de fietsvrienden ruzie gemaakt hebben maar na veel pinten en vijven en zessen weer nieuwe fietsplannen maken.

-Wanneer de Rotariër het allemaal beu is en de club wil verlaten, maar na enkele babbels weer de vroegere goesting vindt om actief te zijn samen met de anderen.

Het is op dat moment dat een samenwerking, vriendschap of relatie echt begint.

Voor die eerste ruzie, is het een periode van (wittebroodsweken) maar nog niet van echte samenwerking.

Niets doen is geen samenwerking. Bij de eerste ruzie weglopen is ook geen samenwerking. De kunst bestaat erin de om dingen uit te praten en bij te leggen.

In Rotary termen : (Focusgebied) Peace and Conflict prevention en resolution (Vrede en conflictbeheersing). Zo belangrijk. Van het geo-politiek niveau (inval van de Russen in Oekraïne) tot het lokale niveau, zoals een Rotary-club.

Als wij binnenkort onze 100ste verjaardag kunnen vieren, is het waarschijnlijk omdat we in de club er toch in slagen om gedurende 100 jaar net dat te doen : actief zijn en wanneer nodig misverstanden bijleggen.

(tussen haakjes. Blijft wel de vraag van onze ontstaansdatum. Jacques heeft een tijd geleden de ontstaansdatum van onze club gecorrigeerd op de website. Maar - volgens mijn bescheiden theorie - het zal helaas nog niet juist zijn. Het is de datum waarop de eerste ruzie in de club is bijgelegd. Maar ja, vind dat maar eens terug.)

---

Beste vrienden, in de pre-pets, de voorbereidende vergaderingen van het district voor de voorzitters, zei men ons dat de grote uitdagingen van de Rotary Clubs volgende waren :

- de activiteiten terug op gang trekken (activiteiten die in de covid-periode waren stilgevallen in vele clubs)

- de uitval van leden beperken na de verschillende lockdowns

Dankzij het uitstekende werk dat door velen reeds was gedaan in de jaren dat Henri en Guido voorzitter waren, is dit ook dit jaar goed verlopen.

- Activiteiten terug op gang trekken. Ik herinner me dat we allemaal bijzonder blij waren elkaar terug fysisch te kunnen ontmoeten (bbq in de zomer hier op het kasteel). Maar tegelijk was het een verderzetting van activiteiten die nooit echt waren stilgevallen (mede dankzij de zooms van Jacques)

- En van een uitval van leden hebben we niet kunnen spreken. De banden zijn in de covid-periode sterk gebleven en ik ben bijzonder blij dat we enkele degelijke nieuwe leden hebben mogen verwelkomen in de club dit jaar.

En ik heb er alle vertrouwen in dat onze club verder in aantal leden zal kunnen stijgen (hoeft niet terug naar 70, maar 30 is misschien net iets te weinig). Alle vertrouwen, want

- we zijn een actieve club

- waar de sfeer goed is

- waar niet alleen de financiële bijdrage telt, maar ook de handen uit de mouwen (bv bieden op een kickers)

- en dan zij er ook de 7 focusgebieden van Rotary :

1) Vrede en conflictbeheersing

2) Preventie en behandeling van ziekten

3) Water en hygiëne

4) Gezondheid van moeder en kind

5) Basisonderwijs en alfabetisering

6) Economische en sociale ontwikkeling

7) en last but not least - Leefmilieu

Deze kunnen niet actueler zijn, versta, kunnen iedere generatie, dus ook de jongere generatie, aanspreken.

Ik wens de inkomende voorzitter, Pierre, maar ook de daaropvolgende, Koen en Philippe, evenveel plezier toe aan hun voorzitterschap, en dat zij mooi mogen surfen op de golven van onze club.

Dank aan jullie allen voor dit mooie jaar

Leve de Rotary, Leve RC Gent

Didier van den Hove, voorzitter 2021-22

24 juni 2022